

# Nyhedsbrev september 2024



Så er vi klar med efterårets Nyhedsbrev. Denne gang er der også historier fra arrangementer vi allerede har afholdt, samt arrangementer, som nogle af vores medlemmer har været til.

Læs med og få noteret alle de vigtigste datoer i familiekalenderen.

## Kwanga (0. og 1. kl.)

Af Mariane Schmidt Thørgersen

Dette efterår har vi fokus på flere mærkeforløb. De skal blandt andet lære at kløve brænde, at sove uden far og mor, og øve basal førstehjælp. Og ikke mindst skal vi lege Science Pirater. Det bliver fedt!

Vi skal også på flere ture, hvor vi skal øve os i at sove både i telt og i hytte. På første tur overnattede vi i telt ved huset på Ibsensvej. Det var mega hyggeligt. Senere skal vi på forældreweekend og på juletur sammen med Shandu (23.-24. november), hvor vi overnatter i hytte. Juleturen går denne gang til Oruphøj ved Hvalsø.

Vi er lige nu 5 kwanga/mikro-spejdere, så der er altid plads til flere!

## Shandu (2. og 3. kl.)

Af John Nordemann Jensen

Aktiviteterne i Shandu skal helst være så simple, at børnene bliver udfordret, men samtidig kan arbejde med aktiviteten selv. Aktiviteter med gang i den, bevægelse og sjov, samt aktiviteter med plads til fordybelse, fantasi og selvstændighed er noget der kendetegner vores møder. Vi samarbejder med Kwanga, og en gang om måneden har vi fælles møde med dem. Vi tager også tit på tur sammen med Kwanga

Den sidste mandag i måneden har vi langt møde og slutter klokken 19:30.

Lørdag d. 2. november holder Kwanga/Shandu en fælles aktivitet for de andre mikro/mini spejdergrupper i Høje Taastrup. Her bliver vi rigtig mange.

Vi tager på juletur sammen med Kwanga lørdag d. 23. - 24. november.

I december måned sælger vi juletræer, når vi mødes om mandagen, så der mødes vi noget tidligere.



**Juletur for Kwanga og Shandu**

**23. –24. november**





## Troppen (6. – 8. kl.)

Af Leah Roulund

Vi skal have fire tropsspejdere på plan i år. Det bliver en mega fed oplevelse, som det har været de andre mange år, vi har haft spejdere tilmeldt. Plan kurserne arrangeres af DDS og er Patrulje Lederkurser. Man kan sagtens deltage, selvom man ikke er patruljeleder i det daglige arbejde.

I troppen laver vi en del patruljearbejde. Lige nu har vi to patruljer med seks i hver, der hedder henholdsvis "De Barske Bævere" og "De Svenske Pølseretter". I patruljerne laver vi en masse patruljearbejde og patruljedyster, som blandt andet kan være "lagkagedyst", kort- og kompas, raftebyg og bål.

Patruljerne skal igen arbejde sig hen mod en patruljetur, hvor det kun er patruljen, der i en eller to overnatninger, planlægger alt fra hvad de skal spise, til hvad de skal lave - uden ledere.

En super god tur der ryster patruljen sammen, og lærer spejderne at planlægge.

Vi arbejder pt. på og få en patrulje på "Fenris spejderløbet", som er et døgn med fuld drøn på!

I år skal vi på juletur som vi også er hvert år. Det er den hyggeligste tur på året og i år går turen til "Stavnshytten". Det glæder vi os til. Datoen bliver snart meldt ud.

## Til kalenderen...

### 27/10 Hus og have dag

Forældre, klan og de store tropsspejdere rydder op, fjerner ukrudt og sørger for, at vores hytte fremstår pæn og imødekomende. Dagen er en oplagt mulighed for forældre til at møde hinanden og få en snak. Der er selvfølgelig plads til grin, hygge og mad undervejs.

### 30/11 og 1/12 Produktion af juledekorationer

Vi plejer at lave omkring 100 juledekorationer til kunder, der har forudbestilt. Ud over at tjene omkring 10.000 kr. til gruppen, sørger vi også for at hygge os, mens vi producerer på livet løs. Det foregår lørdag eftermiddag og søndag fra morgenstunden indtil vi er færdige. Det er primært en aktivitet for forældre. Skriv til Nana på [web@wagandoo.dk](mailto:web@wagandoo.dk), hvis du vil være med. Vi havde held med at få nogle nye med på holdet sidste år og håber både på gensyn og at endnu flere vil være med. Vi holder planlægningsmøde i starten af november, hvor vi får styr på forberedelserne, til den store produktionsweekend.

### 30/11 Juletræssalg på Axeltorv.

For at holde priserne nede på ture og lejre, sælger vi juletræer i december måned. Vi står centralt i Taastrup på Axeltorv. Afsæt allerede nu 1-2 hverdage og måske en lørdag, eller søndag i familiekalenderen i december. Vi sælger i tidsrummet kl. 16–18 på hverdage og i weekenderne kl. 10-17. Det er vigtigt at børnene har uniform på, så vi viser os frem som spejdere. Forældre og andre voksne er gode til, at holde styr på priser og penge. Spejdermøderne i december går alle med juletræssalg. Kwanga og Shandu sælger mandage, og Kantara og Trop sælger onsdage. Nå.... Ja, det kan faktisk også være ret hyggeligt, hvis man tager lidt varm kaffe, eller kakao med på kanden!

Spejderne kan få et særligt juletræssælgermærke, hvis de tager 3 vagter, eller et supersælgermærke, hvis de kan nå hele 10 vagter. Hold øje med jeres mail og facebook, hvor tilmelding til vagter mv. kommer i slutningen af oktober. Vi har behov for at så mange spejdere, forældre og andre voksne som muligt hjælper til.



## Til kalenderen...

### 25/11 Fælles juleafslutning for hele familien

Alle medlemmer, deres forældre og søskende er inviteret til en hyggelig aften, hvor vi ønsker hinanden god jul. Der er fælles-spising, lidt julelege og så skal vi selvfølgelig se hvilket bordhold der vinder konkurrencen, om den længste guirlande... Der er præmier!

### 50 år's jubilæum.

I starten af december 2024 har vores gruppeleder Henrik 50 år's spejderjubilæum. Det er ikke mange der er spejdere i så mange år og vi er stolte over vi har en 50 år's jubilær i Wagandoo gruppe.

### De sidste spejdermøder inden jul, går med juletræssalg og er 16. og 18. dec. 2024.

### De første spejdermøder i det nye år er 13. og 16. januar 2025.

### Vinterhejk 7. – 9. februar 2025

Af John Nordemann Jensen

Vinterhejk er en tur for seniorer, ledere og forældre, hvor man tager til Sverige en weekend i vintersæsonen. Vi sover i telt, enmandsbivuak, hængekøje, eller shelter.

Alle deltagere mødes d. 13. januar 2025 kl. 19-21 til fælles planlægningsmøde. På mødet planlægger vi det praktiske med transport, hvad vi skal spise, samt får en snak om fællesbagagen. Inden vi tager afsted fredag aften, mødes vi og spiser aftensmad og pakker fællesoppakningen.

### Grupperådsmøde 24. februar 2025, kl. 17.30 - Wagandoo gruppens generalforsamling

Som alle andre danske foreninger, er Wagandoo gruppe styret af en frivillig bestyrelse, hvor forældrerepræsentanter og ledere, sammen sætter retningen for gruppen. Der er altid brug for nye bestyrelsesmedlemmer og nye ideer, så tag en snak med en fra bestyrelsen, hvis du vil høre mere om opgaven. Man siger ja til at deltage i fire møder om året af 3 timers varighed. Vil man mere, er der altid opgaver der skal løses!

## Nyheder i og omkring Wagandoo



### Skt. Hans

Af Morten Grouleff

Traditionen tro tændte vi ild under heksen til Skt. Hans. I år var vi så heldige at selveste vores borgmester havde sagt ja til at stå for bålet. Så inden vi tændte bålet med den flotte heks, som Kwanga og Shandu havde lavet, fik vi en flot tale. Wagandoo's Skt Hans arrangement er et af de få i Taastrup og vi lægger vægt på at det foregår på et børnevenligt tidspunkt.



## Sommerlejren 2024

Af Henrik Nielsen

I sommer gik turen til Tydal lige syd for den danske grænse, derfor stod den også hike ud i det historisk Sydslesvig, hvor Dannevirke skulle besøges. Hike'en var 25 km. for troppen og 35 km for klanen, med rygsæk. Undervejs blev der overnattet i det fri og lavet mad over bål. Hike'en var en kæmpe oplevelse for alle – også selvom nogen syntes de blev trætte i fødderne. Derudover stod sommerlejr programmet på kano aktivitet og selvfølgelig hygge med de andre centerlejrdeeltagere.

## ”Det lille Spejderhus” har fået nyt tag

Af Nana Winkler

Det gamle tag var utæt og vi har i mange år sparet sammen til nyt tag. En kombination af midler af A.P. Møllers Støttefond, Høje Taastrup kommune og vores egen opsparing har nu gjort det muligt at få ordnet taget og få det ført tilbage til det oprindelige tegltag. Nogen ved det måske ikke, men den midterste del af huset har holdt 100 års jubilæum og med det nye tag, har vi forhåbentligt sikret huset 50+ år mere.

## Medlemstilgang

Af Nana Winkler

Vi glæder os for tiden over den store tilstrømning af nye medlemmer efter en svær periode i forlængelse af corona-krisen. Vi håber, at I alle kommer til at finde jer godt tilrette og på sigt måske også får lyst til at involvere jer i gruppen. Der er masser af sjove aktiviteter i Wagandoo også for voksne. Vi har forældre der har parteret et rådyr til et spejdermøde, nogle der bygger vilde sæbekassebiler, nogle der hjælper med at fremstille 100 juledekorationer eller nogle, der i skrivende stund, er med til at planlægge forældreweekenden. Tag fat i din leder, eller gruppeleder Henrik, hvis du også vil være med.



## Solaris — et løb for de seje

Af Louise Dahl Winkler

For første gang har vores klan haft en patrulje med på Solaris – et af Danmarks hårdeste adventure spejderløb. Løbet startede i Esbjerg og sluttede i Vejle, hvor patruljen på 36 timer gik 60 km og løste en række udfordrende opgaver undervejs. Årets tema var civilt beredskab, og spejderne blev testet på både samarbejde og problemløsning. Det var en fantastisk oplevelse, der satte både fysik og fællesskab på prøve.



## Roverway24

Af Birka Risum, Klanen

I sommerferien var jeg på en international lejr, der hed Roverway24. Lejren var for spejdere i alderen 16-24 år og bliver afholdt hver 4. år i forskellige lande i Europa. I år var der ca. 5000 deltagere, og det blev afholdt tæt på Stavanger i Norge. Lejren varede i 12 dage. Den første halvdel af lejren tilbragte man på noget, der hed en "path" - og som skulle symbolisere alle spejdernes rejse mod Stavanger. Alle "path's" var forskellige og havde forskellige aktiviteter.

På path'en var man sammen med ca. 5 patruljer fra andre lande. Det var en rigtig god måde at lære andre at kende og få internationale venner.



Min patruljes "path" var en pilgrimsvandring og selvom det regnede, og der var nogle der syntes det var lidt hårdt, var det megafedt at få lov at vandre i den norske natur og komme op på fjeldet. Efter vores "path", kom vi endelig frem til den stor fælleslejr, hvor der var mulighed for masser af fede aktiviteter som kano, workshops, byvandring og meget mere.

Men noget af det fedeste på lejren, hvis I spørger mig, var da der blev holdt en kulturdag, hvor man kunne komme ud til alle de forskellige landes delegationer og enten smage noget mad, prøve aktiviteter eller snakke med forskellige folk og til sidst, hvis man havde været rundt hos nok lande, kunne man også få et mærke til uniformen.

## 100 år's jubilæet for den 2. Verdensjamboree

Af Line Grave Poulsen

I sommerferien, nærmere betegnet i uge 31, var det 100 års jubilæet for den 2. Verdensjamboree, som blev afholdt i Danmark på Ermelunds sletten i 1924.

Den allerførste verdensjamboree blev afholdt i London i England - og skulle have været afholdt i 1917, for at markere 10 års jubilæet for grundlæggelsen af spejderbevægelsen. Dette skete på Brownsea Island, da Baden-Powell tog 21 drenge med på lejr i 1907.

Desværre kom 1. Verdenskrig i vejen, og lejren hvor der også var deltagelse af udenlandske spejdere, kunne derfor først afholdes i 1920.

Danmark var vært i 1924. Hvor lejren i London i 1920 var en slags udstilling med levende "figurer", insisterede de danske arrangører på, at verdensjamboreen skulle være en levende og fungerende lejr, hvor spejderne boede og sov i deres telte.

Der deltog 4550 spejdere fra 33 forskellige lande. I løbet af lejren var





også omkring ca. 100.000 besøgende forbi, for at se lejren. Der var ca. 1700 danske deltagere og de var klart den største deltagergruppe, mens den næststørste gruppe var fra England. De var så mange, at de havde hyret 2 dampskibe til at sejle dem og deres grej til Danmark!

Derudover var der deltagere fra så eksotiske steder som bl.a. Kina og Australien. Det må have taget dem uendeligt lang tid bare, at nå frem til lejren!

Ordet Jamboree er opfundet af Baden-Powell. Det er inspireret af indiansk og skulle betyde venlig kappestrid. En stor del af lejren blev da også brugt på at konkurrere i så forskellige discipliner som fx søredning, brandslukning og tovtrækning. Tovtrækningen blev i øvrigt vundet af danskerne.

For at markere 100 året for den 2. Verdensjamboree, havde KFUM-Spejderne, Ermelundens distrikt og Vintage-Spejd slået sig sammen. Målet var at lave et arrangement, der kunne vise spejderne nogle af de aktiviteter, som man dyrkede i dengang. Da man altid mangler hænder til den slags arrangementer,

fik jeg muligheden for, at være frivillig hjælper hos vintage spejd.

På bare 1 dag fik vi skabt en lejrplads, hvor 8 aktivitetsposter var lagt ud - alle inspireret af aktiviteter, som de kunne have været i 1924. Dog var både brandslukning og søredning byttet ud med noget lidt mere håndterbart :-)

Tovtrækning var dog stadig på programmet, ligesom kast med lasso- og redningsreb.

Af andre aktiviteter var teltslagning af Kit-Kat telte på tid (de bedste hold kunne både slå teltet op og ned på i alt 18 minutter!), cykel-lapning, forhindringsbane med lastet bære, spejder-råb og folkedans. Folkedansen var danskernes indslag til det lejrbaalsunderholdningen i 1924.

Derudover var der også opstillet et Museumstelt, hvor man kunne se historien og en masse billeder fra verdensjamboreen i 1924. Ca. 500 spejdere deltog i jubilæet, der startede med en flot indmarch med faner og eksercits. Derefter var der selvfølgelig taler, hvorefter spejderne fik lov til at prøve kræfter med de "gammeldags" aktiviteter.

Tovtrækningen var stadig et stort hit, særligt hvis man kunne vinde over lederne :-)

Til en ægte lejr hører sig selvfølgelig også et ægte lejrbaal. Sådan et var der selvfølgelig også stablet på benene med både kanon, sketch og fællessang.

Som afslutning på lejrbalet fortalte Daniel, lederen i Vintage Spejd, historien om, da Baden-Powell bragte en lille smule aske med sig fra lejrbalet på Brownsea Island. Ved lejrbalet på den 1. Verdensjamboree valgte de at tilføje den gamle aske og bringe en smule af den nye aske med sig til næste store lejrbaal. På den måde blev Friendship Ashes, eller Vandreaske, som det bliver kaldt på dansk, skabt. Sammen med vandreasken følger også en liste, der beskriver alle de lejrbaal, som asken er en del af. Man tilføjer derfor et nyt lejrbaal til listen, hver gang man tager en smule aske med sig. Asken symboliserer, at alle spejdere over hele verden er forbundne. Alle 500 deltagere fik en lille æske med aske og en liste fra jubilæumslejrbalet med sig.

Det gjorde jeg også. Jeg håber at kunne føre denne tradition videre i vores gruppe, til næste store lejrbaal.

**PS. For ganske få dage siden, er det blevet offentliggjort, at Danmark i 2031 igen skal være vært for verdensjamboreen. Det bliver den 31. verdensjamboree der afholdes i Silkeborg og det bliver stort!**

